

**Ben!**

**Het is het schaatsseizoen '89-'90.** Op 2 ijsbanen rijden we competitie en daarnaast nog een gewestelijk toernooi. Veelal zijn het de zelfde deelnemers op de 2 ijsbanen. Het gewestelijke toernooi de 25 beste van elke baan dus ongeveer 100 man aan de start.



**Ik ben altijd van de partij** evenals Ben. Zijn we vrienden, nee we respecteren elkaar hebben namelijk de zelfde aanvalsdrijf. Gaat de een dan zal de ander geen pogingen ondernemen om de aanval teniet te doen.

**Ben heeft iets extra's** hij is geweldig sterk maar mist wat techniek. Bij mij is het net andersom.

**Ben is altijd aanwezig** ook vocaal, hij kan namelijk zijn mond niet houden. Soms neem ik hem apart en vraag hem de volgende wedstrijd wat minder te praten. Meest neemt hij dat aan maar nu begin '90 is hij boos op mij en kijkt en praat niet meer met me.

**We rijden het gewestelijke toernooi** waar ik op een onoverbrugbare afstand op de 1<sup>e</sup> plaats sta. Ja, Ben staat 2<sup>e</sup>. In de finale van een harde wedstrijd zonder ontsnappingen roept Ben mij zachtjes aan en gaat



verschrikkelijk hard, met 2 handen los, op kop rijden. Ik ga in zijn slipstream mee.

**Na 2 ronden roept hij**, zit je nog achter mij Klaas, ik beaam dat hoewel ik nauwelijks kan praten. Zo gaat dat tot de bel aan toe waarna Ben omhoog gaat en roept, afmaken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan

ik sprint namelijk als 'n strijkijzer. Ja, het lukte, het is de eerste wedstrijd die ik in de eindsprint wist te winnen dankzij Ben.

**Na deze wedstrijd** was onze verhouding weer normaal. Verschillende jaren later is Ben tijdens looptraining langs de openbare weg door een auto aangereden en overleden.

**Een hommage aan een karaktervolle sporter, BEN.**