

Krijn Post

Het is 1964. In Leimuiden zijn nog café`s met de naam Kees Poel en de Twee Sneetjes. Het is het 1^e jaar van de comeback van Krijn. We fietsen de ronde van Leimuiden over dat assepad met dat smalle houten bruggetje. Het pad en het bruggetje zijn, vanaf de kuil tot de garage van Maarsen & Kroon. Hier verlaten we de kuil waar Krijn zijn melkzaak heeft en stormen naar de finish!

Halen we de rugnummers bij Kees Poel? Er mogen maar 30 renners starten, 15 van de Bataaf en 15 van Swift. Ik behoor tot de deelnemers evenals Krijn. Hij is duidelijk plaatselijk favoriet. Met een paar renners, waaronder Piet R. en ondergetekende, hebben we afgesproken in dienst van Krijn te rijden.

Het verkleden gebeurt bij Krijn en Alie in een schuurtje. Het regent, het is slecht weer. In ganzenpas gaan we, elke ronde weer, over het smalle houten bruggetje en het smerige smalle assepad. Krijn wordt 3^e.

Het is douchen bij Krijn boven. We staan met 3 of 4 man in de kleine ruimte en al snel raakt de afvoer verstopt. Niemand heeft het echter in de gaten wat, voornamelijk, komt door de grappen en grollen van Piet R. Op een gegeven moment loopt het water de drempel over het halletje in en, in mijn herinnering, de trap af.

De prijsuitreiking is bij Kees Poel, is dat het zelfde als de Twee Sneetjes? Ja, ik blijf nog `n uurtje hangen in die kroeg, heb hier namelijk wat vrienden en supporters uit het stap circuit. Mannen waar ik de wintertijd mee optrek en mijn 2^e passie mee deel, **schaatsen!**

Ik heb veel gelachen met Krijn, nog een anekdote:

Het is deze dagen het mooiste weer van de wereld. Ik maak daar dankbaar gebruik van en maak de nodige training kilometers. De laatste tijd doe ik dit in het bijzijn van Krijn.

Een paar middagen in de week sta ik om drie uur bij hem voor de deur. Krijn is de melkboer uit een naburig dorp en ongeveer 10 jaar ouder dan ik.

Hij is van mening dat ik, als oudste van een groot gezin, niet voldoende te eten krijg. Hij bewaart de gebroken eieren, waar hij netjes de doppen uitvist, voor mij. Klutst ze en als ik bij hem kom krijg ik die, voor de training, voorgeschoteld.

Krijn is een man met al `n hele wielercarrière achter zich en bezig aan een comeback. Hij ziet zich als mijn "peetvader en beschermheer". Vaak is hij zo ondeugend als menigeen van mijn leeftijd.

Vanmiddag fietsten we door een dorp een leuk meisje achterop. Ik had haar wel eens gezien en gesproken op een dansavond en blijf een stukje naast haar fietsen. We maken een afspraakje voor zondagavond na de wedstrijd.

Krijn volgt het geheel met buitengewone belangstelling. Na een paar minuten hervatten we rustig de training en begint Krijn een verschrikkelijk schuin praatje. Ik lach wat en geef antwoord. Opeens draait Krijn zich om en zegt, kan je het allemaal horen zus!

Geschrokken en als door `n wesp gestoken kijk ik om en wat zie ik, niets. Krijn had de grootste lol van de wereld en ik was de meest opgeluchte mens die er rond fietste. Een herinnering aan een bijzonder mens Krijn!

2010 Ja, ik heb Krijn en Alie opgezocht in Katwijk en de koffie genuttigd. Veel herinneringen kwamen weer bij mij boven. Ik heb beloofd terug te komen met het verslag van mijn laatste fietsvakantietocht "Retour Mont-Ventoux".

In 2017 ben ik weer op bezoek geweest bij mijn "fiets peetvader" Krijn! **Het gaat goed met hem!**