

## **Chris!**

**Als er iemand is** waar ik veel bewondering voor heb gehad is het Chris! Chris was een van de training maten tijdens mijn "fiets carrière" in het begin van de 60er jaren. Chris zijn talent was een "eeuwig" optimisme. Vaak, ik denk altijd, fietsten we de zelfde wedstrijden.

**We waren lid** van de zelfde vereniging, HSC De Bataaf. We zijn, in die tijd, veroordeeld tot die ene supporter die ons, voor de benzine kosten, door het hele land bracht naar onze wedstrijden. Later, ik had hard gewerkt en gespaard, kocht ik een "Lelijk Eendje" en was niet meer afhankelijk van de vaste chauffeur.

**De criteriums in ons land** wilde ik dan nog wel eens "ontvluchten". Chris ging dan graag met mij mee naar onze Vlaamse burens. Chris was niet gezegend met enig wielertalent. Chris kwam in een nationale of internationale wedstrijd, zo ver ik mij herinner, nooit aan de finish.

**In Vlaanderen** zijn de omlopen wat groter dan de kermiskoersen of rondjes om de kerk in de Hollandse dorpen. Op een zaterdagmorgen vroeg vertrekken we samen naar Vlaanderen voor wedstrijden op zaterdag en zondag.

**Heerlijk die sport**, hierin mag en kan ik ongestraft mijn ongeduld ten toon spreiden zonder kritiek van de medemens. Het mooie daarvan is dat het soms tot resultaat leidt.

**We vertrekken** voor een wedstrijd van 120km op een omloop van 10km. Na een kilometer of 60 wordt de kopgroep, waar ik deel van uitmaak, door het peloton terug gepakt. Nauwelijks ben ik in het peloton of ik wordt op mijn schouder getikt, Chris. Chris glunderde van oor tot oor en zegt, zie je wel Klaas dat het ooit komt.

**Ik ben sprakeloos** van verbazing maar grenzeloos blij voor Chris! Enige kilometers verder neus ik wat rond in de groep, nieuwsgierig naar Chris, nergens meer te bekennen. Een soort droefheid en teleurstelling voert voor even de boventoon. Net als altijd blijft Chris optimistisch als we de wedstrijd evalueren.

**Ik kan mij niet herinneren** dat Chris ooit de finish haalde! Chris fietste jaren langer zijn wedstrijden dan de schrijver. Die koos voor het schaatsen. Jaren later fietste ik weer menig wedstrijd bij de veteranen en vaak gingen mijn gedachten terug naar de karaktervolle Chris!

**We zijn ouder geworden.** Chris doet iets met schilderen en ik? Fiets nog regelmatig mijn rondje en geniet van mijn fietstochten naar Santiago de Compostela, Rome en vele andere bestemmingen!

**Dit is een HULDE** aan een van de meest karaktervolle sporters die ik in mijn "fiets carrière" heb mogen meemaken. **CHRIS!!**