

Arie van Houwelingen

Enige jaren geleden haalde ik, op mijn zaterdagse rondje, een man in die nogal scheef op de fiets zat.

Aanvankelijk ging ik er op en er over maar er zijn van die momenten dan denk je, waarom eigenlijk.

Zo ook die dag en al freewheelend wachtte ik op de al iets oudere man.

Ik zag aan zijn gezicht dat hij dacht wat moet die snuiter.

Fietst u veel vraag ik beleefd, niet zo veel maar vroeger wel.

Uit frustratie heb ik 30 jaar geen fiets aangekeken maar daarvoor was ik wereld kampioen achter de grote motoren.

O ja, waar woont u dan, in Sassenheim was het antwoord.

Ik zag mijzelf nog op de fiets naar het olympisch stadion gaan in die jaren.

Mijn antwoord was dan ook razend snel en ik behoefde er niet over na te denken, Arie van Houwelingen zij ik.

Het ijs was gebroken en er ontspoon zich een heftige discussie over het fietsen.

De belangstelling van Arie was toch ook wel gewekt en hij vroeg naar mijn fietsen en het waarom.

Aangezien ik over mijzelf niet zo veel te vertellen heb, er zijn wel geringe resultaten maar dat terzijde, komt het gesprek over een van mijn kinderen.

Jaren geleden een karaktervolle schaatsenrijdster in het vrouwen peloton bij de marathon.

Wat bleek, Arie wist alles van schaatsen en deelde mij mede, dat op het punt waar onze wegen zich zouden scheiden, hij mij de ideale schaatshouding en schaatspas zou demonstreren.

Al zo`n jaar of 30 geef ik schaatstraining en inwendig lachte ik mij rot.

Je begrijpt dat ik hem kneep ik zag ons al op een druk punt, op `n mooie zonnige zaterdagmiddag, langs de drukke ringvaart bij een brug met verkeerslichten, in korte broek, schaatspassen maken.

Gelukkig ging het gesprek langzaam maar zeker ergens anders over en was Arie, op het punt van afscheid gekomen, zijn voornemen vergeten.

Dit is mijn herinnering aan de toevallige ontmoeting met Arie van Houwelingen.

Arie van Houwelingen ([Boskoop](#), [28 november 1931](#)) is een [Nederlands](#) voormalig [wielrenner](#).

Zijn specialiteit was het [stayeren](#) achter [grote motoren](#). Op deze discipline werd hij in 1959 in [Amsterdam](#) wereldkampioen bij de amateurs achter gangmaker [Frits Wiersma](#). Datzelfde jaar werd Van Houwelingen gekozen tot [Sportman van het jaar](#) tijdens de allereerste Sportman en Sportvrouw van het Jaar verkiezing. In 1958 had hij in [Parijs](#) al een bronzen medaille gewonnen.

In 2003 was hij nogmaals in het nieuws, toen hij in [Leiden](#) een wedstrijd reed met onder andere [Jan Janssen](#) en [Joop Zoetemelk](#).

Voornaam: Arie

Achternaam: van Houwelingen

Nationaliteit: Nederland

Geslacht: 

Leeftijd: 85 jaar

Geboortedatum: 28-11-1931

Geboorteplaats: **Boskoop (Zuid-Holland), Nederland**