

Vlissingen



rond

Het is een heel mooi begin van de
Septembermaand 2013.

Het “avontuur” lokt weer dus
de banden opgepompt en voor
een dag of wat op pad!
2 tot en met 5 september 2013

Maandag 2 september

Half tien vertrek ik bij een temperatuur van zestien graden met een bedekte lucht. Natuurlijk heb ik weer wat “gestoeid” met de GPS, nu maar hopen dat het gelukt is! Als ik in Vrouwentroost ben doet de richtinggever al vreemd. Komt dat doordat een deel van de heen en terugweg, tot en vanaf Alphen a/d Rijn, het zelfde is? Ik was zo blij dat ik het gebruik van de GPS onder de knie had en nu dit weer! Te vroeg gejuicht!

Volg ik de aangegeven route wil de GPS mij via Rijsaterswoude weer naar huis sturen. De Lf2 maar opzoeken en die trouw volgen lijkt mij de beste optie. Bij het



Alphen a/d Rijn

viaduct onder de A12 door stop ik voor de eerste “noodzakelijke” versterking van het inwendige.

Tegenwind beuken en, vlak bij Den Haag, verkeerd fietsen. Gelukkig snel weer op de route! Elke stad, dus ook Den Haag, is voor mij een “ramp”! enkele opbrekingen op de koop toe om het extra moeilijk te maken. Dan maar rechtstreeks naar Hoek van Holland. Slaat ook hier het “nootlot” toe, fietspad opgebroken en afgesloten!

Hup, naar Scheveningen en daar de Lf1 oppakken! De temperatuur is opgelopen naar negentien graden, zweten? Hier, Scheveningen, een beetje nostalgie. Ik fiets namelijk over de startplaats van de twee strandrace`s die ik eens deed en waar ik bij de eerste driehonderd finishte van de vierduizend deelnemers. Is dat twintig jaar geleden? Wat een tijd!!

De rohloffnaaf vertrouw ik voor geen meter meer, eerst olie lekken en nu een raar ronkend geluid. Ik haal dat ding er uit en monteer gewoon een derailleur versnelling dan ben ik van dat gedonder af. Nu moet ik drie kwartier op de boot wachten en die tijd gebruik ik om wat foto`s te maken.



Hoek van Holland

De pont kost € 2,20 en met een klein fooritje € 2,50! Dat “scheutige” komt vanwege de leeftijd, daar vroeg de man naar en dat scheelt “een slok op een borrel”. Even later komt hij mij vertellen waar ik foto`s kan maken van zeehonden. Ik ben de enige passagier en die wordt duidelijk gekoesterd. Bij de zeehonden aangekomen wordt de snelheid van dertig kilometer teruggebracht naar vijf kilometer. Ik zie dat op mijn GPS die nog aanstaat! En, dat allemaal voor die dertig cent!

Ruimte zat hier op de Maasvlakte! Het idee is een camping in Oostvoorne maar dan zie ik op de route een camping in Rockanje waar ik dan ook strand!



Maasvlakte

€ 13,10 Wat een geld! Er staat Één tent op het veldje waar ik naar verwezen wordt. Het bijbehorend echtpaar zit genoeglijk aan de picknickna tafel te eten. Ze begroeten mij uitbundig. Ik kijk tegen de zon in, zowat zeven uur, en zie na enkele ogenblikken Bernard en Willy van Stam, ook op de fiets, uit Aalsmeer Oost. Bekenden en dat na meer dan honderd kilometer fietsen! Als ik ga eten wordt er een deel van hun voedsel met mij gedeeld, lekkere rouwe groenten. **Vandaag** temperatuur van ongeveer twintig graden. 127 kilometer. Gemiddeld 17 kilometer. Bewogen 7:28 uur. Stilstand 2:29 uur. Totaal gemiddeld 12,7 kilometer. De vaartocht zit bij die 127 kilometer.

Dinsdag 3 september

Zevenuur laat ik het lichtbed leeglopen. Het is veertien graden, bewolkt en geen wind. Bij het vertrek, twintig over acht, is de temperatuur al opgelopen naar achttien graden. Gisteravond geen rekening en niet ingeschreven! Hup, richting Haringvliet Sluis!

Eigenlijk ben ik met deze route op herhaling, heb het al eens gefietst met de Groene Valleien route en vanuit de andere kant met de Ronde van Nederland.

Rot hond loslopend op het fietspad. Het stomme wijf kijkt alleen maar als ik bel en laat het monster rustig “dartelen”. Schrok mij rot toen het “schatje” mijn richting uit kwam.

Daar is de zon! Nu nog wat wind dan droog ik straks die drijf door natte tent. Wat is die zwaar en nat van de dauw en condens. In de omgeving van Ouddorp verzorg ik het inwendige vlak bij een uitkijktoren. Natuurlijk ga ik samen met het fototoestel naar boven.



Goedereede



Omgeving Ouddorp

Als je nu denkt dat ik de enige fietsende vakantieganger ben met bepakking dan heb je het mis, ik heb er al meer dan tien gezien.

Kwart voor elf, vier en twintig graden met een zwakke wind. Onverhard richting knp 73, schelpenpad. Nog vele kilometers schelpenpad volgen. Moet ik toch tegen een muur op niet mooi meer. Voor mij zie ik niemand fietsen maar allemaal lopen! Dat doe ik wel even!! Het voorwiel komt van de weg en ik **moet** van de fiets! Lopen! Ook dat gaat moeilijk, de SPD plaatjes glijden weg op het asfalt. Fiets en kar schuin gezet en de schoenen uitgedaan. Voor ik goed en wel op gang ben is er een aardige man die mij helpt!

Afslag gemist! Via de kaart ga ik naar de route. Eerst eten, tent drogen en, proberen bruin te worden of te blijven, in de zon zitten. Nauwelijks zit ik op de fiets kom ik het echtpaar Haspels uit mijn woonplaats tegen. Eerst een kwartier langs de kant van de weg staan praten. Hou je toch niet voor mogelijk! Het lijkt wel top vakantie tijd zo druk is het hier langs de kust. Wel erg veel leeftijdgenoten!



Burgh

Kwart over vier neem ik mij voor dat de eerste camping mijn nachtelijk onderkomen wordt. Geen camping! Mis ik de afslag naar knp 58. Terug en goed kijken. Op naar Arnemuiden waar een camping is. Zie ik voor het binnen

fietsen van Arnemuiden een richtingbord naar een camping. Ik het bord volgen. Langzaam maar zeker ga ik vermoeden dat het niet de camping in Arnemuiden is, ik ga steeds verder van die plaats. De GPS bied uitkomst, adres invoeren en op pad!

Mini camping Oranje Polder. € 10,- en geen rekening! De toeristenbelasting schenk ik je! Wat een geluk!! Vandaag mooi weer. Te veel kilometers, 124. Bewogen tijd 7:22 uur. Gemiddeld 16,8 km. Stilstand 2:36 uur. Totaal gemiddeld 12,4 km.

Woensdag 4/9/ 13

Tussen het leeglopen van het luchtbed en de eerste pedaalomwentelingen zit anderhalf uur. Het is windstil, blauwe lucht en wat heilig, temperatuur veertien graden! Ik ben niet helemaal bij de tijd! Koop op een kleine markt wat fruit en ik vergeet het reserve geheugen te melden waar! Vannacht “gedroomd” van wind in de rug en wat denk je, oosten wind dus in het gezicht.



Vlissingen

Heb ik bij het boodschappen doen het reserve geheugen in mijn zak gedaan en het per ongeluk aangezet. Woordelijk hoor ik nu hoe het er in de winkel aan toe is

gegaan, € 5,65 in s`Gravenpolder. Koffie uit de kruik op een gezellige plaats waar veel wandelaars voorbij komen. Opeens staan er twee heel grot honden in mijn nek te hijgen. Ik gil het uit van angst. De eigenaar is heel begripvol.



Is de GPS van slag of kan ik er werkelijk niet mee omgaan? Ik zoek het uit in de middagpauze! Nog steeds, half elf, iets heilig. Het houten wrak wat ik enige jaren geleden al eens op de plaat heb vereeuwigd ligt er nog steeds. Ik heb een bord gemist en ga niet terug!

Via de knooppunten op de kaart kom ik bij de molen van Kruiningen weer op het juiste spoor. Hier

doe ik boodschappen, verzorg ik het inwendige, droog de tent en zit wat te genieten! Die winkel, wat een nostalgie. De kruidenierswinkel van mijn grootvader was er, in mijn beleving, zestig jaar geleden modern bij! De pauze doe ik op een sportveldje aan de rand van het dorp, waar je vol in de zon zit en schaduw een vreemd woord is. Als de tent droog is vertrek ik.

Wat een weer alle dagen en dat voor begin september! Het temperatuurmeterkje staat al een tijdje “vast” op acht en

twintig graden. Zie ik een leuk picknick plaatsje voor de koffie zit ik er nauwelijks komen er twee jonge mannen die, na een kort praatje, gaan zitten spelen op een tablet. Het is een soort “mens erger je niet” volgens een van hen. Het lijkt mij eerder een gokspel, maar ik heb er geen verstand van! Als het bakkie leeg en de koek op is vertrek ik, niet zo gezellig met twee kabaal makende gokkende mannen. Wel genoten van het dikke “plakkie” van de vanmorgen gekochte ontbijtkoek.

Ik fiets op de Lf2b, beetje voor de wind! Al twee dagen heb ik wat pijn in de linker knieholte. Eerst dacht ik dat ik mij had verstapt op de boot naar de Maasvlakte toen die plotseling snelheid maakte na het zien van de zeerobben. Gisteren heb ik de schoen op de klikpedalen wat meer speling gegeven, misschien is dat het wel. Verkeerde stand op de pedaal.



Eerst weer een supermarkt met een bezoek vereerd onder andere een flesje bittere prik gekocht, de hele dag water is ook niet alles.

Hoera, een omleiding in Roosendaal voor fietsers op de Lf2. Alles staat tot in de puntjes netjes en goed aangegeven. De camping die ik zoek staat niet zo goed aangegeven maar na twee keer vragen ben ik op “De Nieuwe Riet” in Oud Gastel. € 16,- waarvan € 1,- toeristenbelasting. Douche € 0,10 per twee minuten. Dat laatste is een bangmakerij, voor één muntje heb ik heerlijk gedoucht. Vier verschrikkelijk grote



honden
“terroriseren”
het kleine
campinkje. Als
ze door hebben
dat ik “enige
angst” koester
voor de
“monsters”
moeten ze
binnen blijven.

Ik krijg een “rondleiding” over de camping waar een “grote” biologische tuin is. Ik mag alles gebruiken, plukken en eten. Ik begin gelijk met de bramen en vermoed dat ik de eerste ben, ze zijn overrijp of verdroogd.

Vandaag super fietsweer! 117 kilometer. Gemiddeld 16,3 km. bewogen tijd 7:10 uur. Stilstand 2:55 uur. Totaal gemiddeld 11,6 kilometer.

Donderdag 5 september, de grote dwaaltocht!

De haan kraait al vroeg. Om te zien hoe laat het is moet ik de telefoon aan doen. Zes uur laat ik het luchtbed leeglopen en vijf kwartier later verlaat ik “De Nieuwe Riet”. Dit is de laatste dag en ik heb “wilde plannen”! volg niet de Lf2 maar maak zelf een route met de GPS. Het belooft weer een mooie dag te worden met goede fietstemperaturen. Wat een laagstaande zon, ik zie geen barst.



Fietsbrug rivier Mark

De eerste verzorgingspost is net over de Moerdijkbrug.



Moerdijkbrug

Hier plan ik de route naar huis. Zeven en negentig kilometer en door Rotterdam. Het eerste stuk is al een heel avontuur. Via het erf van een boerderij kom ik op een onverharde weg. Als ik aan het eind ben sta ik voor een, met hangslot, gesloten hek. Gelukkig is er een ontsnappingsroute langs de slootkant. Zoeken en nog eens zoeken maar ik kom er! Niet met een pont maar met de brug naar de overkant. In Ridderkerk vind ik het welletjes en strek de benen in een park.

Waar ben ik aan begonnen? Natuurlijk zijn er in Rotterdam de “nodige” opbrekingen en moet er omgereden worden. Ik vertrouw volledig op de GPS. Wie raakt er nu in de war, de GPS of ik? Het is een grote dwaaltocht. Als ik de leidsman, GPS, volg kom ik weer op het zelfde punt uit! Richtingborden zie ik niet dus besluit ik de weg te vervolgen met de zon in de rug dan kan er “nooit veel” mis gaan. He, he, stad uit!

Hoe is het mogelijk, vijf september en een en dertig graden! Als ik eerlijk ben had ik beter de Lf2 kunnen volgen. Maar ja, ik had die al meerdere keren gereden en was in voor een “avontuur” en dat heb ik nu achter de rug. Ben ik er mee opgeschoten, nee ik heb mij een soort wezenloos gezocht. Water op, twee flesjes frisdrank gekocht in Alphen aan de Rijn. Vanaf Zoetermeer heb ik een eigen route gevolgd, ik weet een beetje de weg.

Al met al een schitterende fietsdag met te veel kilometers! 141 kilometer. Bewogen gemiddelde 16,4 kilometer. De andere gegevens zijn weg. In de blijdschap van de thuiskomst ben ik vergeten de GPS uit te doen zodat dat verloren is gegaan.



Vaarwel Hoek van Holland



“De Nieuwe Riet”

Het waren vier prachtige dagen
Met leuke ontmoetingen
en gesprekken!
Eigenlijk is het een onderdeel
van wat ik eerder deed!
De Wereld Rond in
Nederland.

